

# 23 december 2018 – 4<sup>e</sup> adventszondag

## Nieuw Jeruzalemkerk

---

**Welkom**

**Openingslied: Psalm 19, 1 en 2**

**Stilte**

**Openingswoorden**

**De kaarsen worden aangestoken**

**Openingstekst**

Advent is dromen  
dat Jezus zal komen.  
En weer in geuren en kleuren herhalen  
wat wij al weten uit oude verhalen.  
Tekens van hoop in de duisternis,  
omdat het bijna kerstfeest is.

**De adventskaars wordt aangestoken**

De vierde kaars brandt zacht,  
Kerst zal nu gauw komen.  
We hebben er lang op gewacht:  
het kind van onze dromen.

**Lied: 440, 1 en 3**

**Gebed**

**Een woord om mee te leven**

**Lied: 498, 1, 2 en 3**

**De kinderen komen naar voren**

**Projectlied**

**Lezing: Lucas 1: 39-45**

**Lied: 460, 1, 2 en 3**

**Uitleg en verkondiging**

**Lied: 460, 4, 5 en 6**

**Voorbeden en dankgebed**

**Mededelingen**

**Inzameling van de gaven**

**Slotlied: 454, 1, 2 en 3**

**Zegen**